

ALS JE ALTIJD...

Als je zegt "**zo ben ik.**" Dan doe je jezelf veel tekort. Je kunt, als je dat zelf echt wilt, altijd veranderen. Wanneer en op welke leeftijd dan ook. Niemand kan dat vóór je doen.

Je hoeft alleen maar de intentie ervoor te hebben en open staan voor wat er dan op je af komt, en..., dit is heel belangrijk, er dan naar handelen. Hieronder wat mogelijkheden voor bewustwording.

Als je altijd ... wat je altijd ... hebt, dan...

zal je altijd ... wat je altijd ... hebt.

Als je altijd **geeft** wat je altijd **gegeven** hebt, dan...

zal je altijd **krijgen** wat je altijd **gekregen** hebt.

Als je altijd **draagt** wat je altijd **gedragen** hebt, dan...

zal je altijd **tillen** wat je altijd **getild** hebt.

Als je altijd **zegt** wat je altijd **gezegd** hebt, dan...

zal je altijd **uitspreken** wat je **uitgesproken** hebt.

Als je altijd **vraagt** wat je altijd **gevraagd** hebt, dan...

zal je altijd **de antwoorden** krijgen die je altijd **gekregen** hebt.

Als je altijd **leest** wat je altijd **gelezen** hebt, dan...

zal je altijd **zien** wat je altijd **gezien** hebt.

Als je altijd **doet** wat je altijd **gedaan** hebt, dan...

zal je altijd **ervaren** wat je altijd **ervaren** hebt.

Als je altijd **kijkt** wat je altijd **gekeken** hebt, dan...

zal je altijd **zien** wat je altijd **gezien** hebt.

Als je altijd **luistert** zoals je altijd **geluisterd** hebt, dan...

zal je altijd **horen** wat je altijd **gehoord** hebt.

Enz.

Met andere woorden:

Durf verandering toe te staan. Dan zal er een hele nieuwe wereld voor je open gaan en zal je ontdekken dat er meer is dan "alleen maar leven".